

Till minne och till glädje – att erbjuda trygghet och vård blir aldrig omodernt

I vår historiekrönika har vi nu kommit fram till 1950-talet. 1948 tillträdde major C G Åhlund som verkställande direktör och 1949 lämnade Alma Hedin sin aktiva tjänst i Blomsterfonden. Hon firades vederbörligen med en storstilad avskedsmiddag, då hon även förärades Konungens medalj för sina insatser.

När Blomsterfonden träder in i 50-talet står man inför en kraftfull utveckling av verksamheten. Behovet av bostäder för äldre var fortfarande stort. I den gällande bostadsbristen var äldre speciellt utsatta. Många hänvisades att bo hos sina barn i ett flergenerationsboende som kunde vara nog så slitsamt ur flera aspekter. Andra bodde visserligen för sig själva, men i omoderna lägenheter utan hiss, central värme eller varmvatten.

Liseberg planeras

Redan i mitten av 40-talet hade diskussioner inletts inom Blomsterfonden om att bygga ytterligare en blomstergård och den skulle dessutom ha en bra sjukhemsavdelning. Staden erbjöd, på samma sätt som när det gällde Rödbergsgatan och Ringvägen, välvilligt det natursköna området i norra Liseberg i Älvsjö.

1951 firade Blomsterfonden sitt 30-års jubileum. På en



Celebert besök av drottning Louise 1961, det skall planteras vårträd på Liseberg. Till höger syns CG Åhlund dåvarande VD för Blomsterfonden.

mycket uppskattad båtutflykt till Drottningholm njöt 380 hyresgäster av besök på den anrika teatern och kaffe i det gröna.

1951 fattades också beslutet om byggnationen av Liseberg som då, enligt de ursprungliga

planerna skulle omfatta 700 bostäder. Planerna justerades under de kommande åren och det slutgiltiga förslaget omfattade »bara» drygt 260 bostäder och 50 sjukhemsplatser. Blomsterfondens beskyddarinna, drottning Louise invigde Liseberg 1958.

Blomsterfonden på export

I maj 1958 dör Alma Hedin, men hennes livsverk är starkare än någonsin. Blomsterfondens verksamhetsidé började nu även få fäste på andra håll i Sverige, ja, rent av i världen. Blomsterfonder hade bildats på flera platser i Sverige, bland annat i Säfte, Fryksände, Mönsterås, Åtvid och på Gotland. Direktör Åhlund reste utomlands och spred idén till England, Sydafrika, Norge och Tyskland.

Kunglig glans

Tre år efter invigningen av Liseberg, 1961, återvände drottning Louise. Denna gång för att plantera ett vårträd. Representer för media rapporterade att hon inte bara tog sig an uppdraget »med några symboliska gester, utan tog några rejäla spadtag i myllan«. Vårträdet var en del i festligheterna kring 40-års jubileet som fick ytterligare glans genom Flottans Musikkår som underhöll på friluftsfesten på Liseberg.

Jubileet firades också genom ett beslut att bygga 100 nya bostäder på Liseberg.

Folkhemmet till trots

Under 60-talet började man se resultat av folkhemmets byggande i landet. De äldre hade visserligen fått det bättre ur många aspekter, men att behov för bra bostäder för äldre kvarstod, kunde man avläsa på

Fortsättning på nästa sida

Vad säger Sambo lagen? 3
Frågan i detta nummer under »Juridiska frågor».

Liseberg – 50-talets pärla 4
1958 invigdes Blomsterfondens tredje Blomstergård av drottning Louise.

Rekrytering på Blomsterfonden 5 och 6
Läs om Blomsterfondens rekryteringsarbete.

Frank Sprimont. Från de sju haven till E-mail 7
Ett äventyr som börjar i Belgien år 1900, och bara fortsätter...

Valfrihet en självklarhet

Sven Erik Peterson

VD för Blomsterfonden och ordförande i HELA, branschorganisationen för Sveriges vård- och omsorgsföretag

Som helt vanlig medborgare har man rätt att bestämma över hur och var man lever. Vi har i och för sig begränsningar i form av lagar och förordningar, ekonomi och andra faktorer. Men i grunden har vi vårt självbestämmande.

Vi har kanske inte tänkt så mycket på det, men en hel rad konstruerade begränsningar har funnits och finns. I flera fall handlar det om de äldres rätt. Ett exempel har varit rätten att flytta inom sitt eget land. Eller rättare sagt, den begränsade rätten att flytta inom sitt eget land. Begränsningar i den rätten, har vi alltid kritiserat när det gällt andra länder med mer totalitära statsskick. Faktum är dock att om man var sjuk och vårdbehövande kunde man i slutet på 90-talet inte flytta fritt inom landets gränser utan var bunden till den kommun där man bodde. Den som hade sina anhöriga boende

i en annan del av Sverige, fick sällan besök och den naturliga kontakten med nära och kära naggades i kanten. Dessbättre har vi fått en lagstiftning som fastslagit rätten att flytta, oavsett hälsotillstånd. Vill vi flytta till en annan kommun, har man rätt till samma biståndsbedömning som om man bott i kommunen i hela sitt liv.

Ytterligare valfrihet kommer att finnas inom en nära framtid. I både Stockholm och de flesta av kommunerna omkring Stockholm, pågår intensivt arbete med att finna lösningar för kundvalsmodeller. Avsikten är att den som bedöms vara i behov av boende i så kallade särskilda boendeformer (sjukhem, gruppboende e.t.c.), också skall ha möjlighet att välja var han eller hon vill bo. Både offentligt och privat drivna sjukhem, gruppboenden o.s.v. kommer att få söka för att bli godkända som vårdgivare och få någon typ av auktorisation.

Det är otvivelaktigt ett steg i rätt riktning. De flesta som får behov av omsorg i särskilda boendeformer är utsatta och svaga, men är, i juridiska termer,

rättskapabla. De har alltså rätt att bestämma över sin tillvaro, på samma sätt som alla andra medborgare. Att man drabbas av sjukdom eller åldras så att man kommer in i samhällets skyddsnät, tar inte bort den rätten. Att kunna bestämma själv betyder självkänsla och värdighet. Tyvärr har värden av tradition varit mycket förmyndande. Man har fått rätta sig efter tider att kliva upp och gå till sängs, val av mat och dryck har varit begränsade. Man kan inte undvika tanken att det har funnits ett inslag av krav på ödmjukhet och tacksamhet från den vårdades sida.

Inom den vårdform som vi driver är det dags att inse att man tillhör tjänstesektorn. Vi levererar tjänster av olika slag: vård och omsorg, mat, dryck och service utifrån den enskilda individens behov. För Blomsterfonden är det helt givet att det skall vara så. Kunden, den boende, skall bestämma utbud och servicenivå. Därför är det också viktigt att det i kommande kundvalssystem ges utrymme för individuella ser-

vicetillval vars ersättning ligger utanför den som bestrids av det allmänna. Man har ju också rätt att själv disponera sina pengar och det vore en absurditet att inte få köpa de tjänster eller varor man önskar.

Med ett förbättrat kundvalssystem kommer också vårdgivarnas verksamhet att utvecklas. Den kommer att bli mer styrd av de boendes - kundernas - önskemål, utifrån varje individs krav och vilja. Kvalitén kommer att förbättras och det blir kunden som avgör om en verksamhet blir kvar eller inte. Om en vårdanläggning, driven i privat eller offentligt regi, inte är bra och uppfyller kundens villkor, får man inte heller några kunder. Det är ett förhållande som gäller för alla branscher och verksamheter.

Vi ser fram mot en snabb introduktion av kundvalsmöjligheter.



Förre
Verkställande
Direktören för
Blomsterfonden
Åke Pettersson

Fortsättning från första sidan

Blomsterfondens kö. Nu började även behoven av omvårdnad och trygghet spela en allt större roll.

I en artikel i Femina beskrevs Blomsterfonden i mycket positiva ordalag och det var just helhetsbilden som poängterades; att man på ålderns höst skulle kunna bo i en bra lägenhet med god service, omsorg och eventuell vård. Artikeln beskrev ingående hur man dygnet runt har tillgång till läkare eller sjuksköterska, men också att boendet i övrigt inte skiljer sig mycket, från det i en »vanlig« lägenhet.

Kännbar konkurrens

1963 tillträder den nye direktören Åke Pettersson. Blomsterfonden började nu, i mitten av 60-talet, att känna av konkurrensen från andra insamlingsorganisationer, men fortfarande såg man ofta den kända sentensen »Tänk på Blomsterfonden« i begravningsannonserna.

Blomsterfonderna ute i Sverige hade dock svårigheter att driva sina verksamheter. På sina håll krävde lönsamheten hyreskomplex med upp till 500 lägenheter.

För nöjes skull

När 60-tal blir 70-tal har

många traditioner redan etablerats inom Blomsterfonden och bland de boende, t ex utflykter, lucia- och midsommarfirande, hobbyverksamhet, basarer mm. Varje år företogs en längre utflykt till någon intressant plats runt Stockholm, t ex Skokloster eller en båtresa till Vaxholm. Utfärder för boende som har svårare att röra sig specialarrangeras.

Man roade sig också med mannekänguppvisningar och auktioner. Den kände Skansenauktionisten Karl-Erik Eriksson bjöds in för att ytterligare uppmuntra budgivningen.



Till vän. En trevlig lunch ombord på båten under utflykt till Vaxholm -67.
Till hö. Mannekänguppvisning på Liseberg någon gång på 60-talet.



Framtiden väntar

På 1970-talet kommer Blomsterfonden att ytterligare expandera och utveckla sin verksamhet. Nya tider kommer, med nya möjligheter, men också med en hårdnande konkurrens om medel, bl a till den ideella delen av Blomsterfondens verksamhet. Nya vägar måste prövas.

Köpet av Svalnäs blir en milstolpe för Blomsterfonden. Svalnäs har förresten en egen intressant historia. Men den återkommer vi till i nästa nummer av TIDNINGEN.

Juridiska spörsmål

Vad säger sambolagen?

Många tror att sambolagen betyder att det inte längre är någon skillnad mellan att vara gift och att vara sambo. Så är det inte. Generellt kan sägas att sambor inte ärver varandra.

Sambolagen reglerar bara vad som ska ske med samboparets gemensamma bostad och deras gemensamma bohag vid en bodelning, säger advokat Staffan Sundberg, TIDNINGENS juridiske rådgivare. Lagstiftarna har medvetet begränsat sambolagen att gälla de mest akuta problemen när ett samboförhållande upplöses. I övrigt är paret hänvisade till att bestämma genom avtal, hur de vill ha det

För gemensamt bruk

Den gemensamma bostaden kan vara en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt.

Bohaget som kan bli föremål för delning ska ha inköpts för gemensamt bruk. Det är främst möbler, hushållsmaskiner, men också linne, textilier, konst,

prydnadsföremål, radio- och TV-apparater mm.

Egendom som någon av parterna hade med sig i boet ingår alltså inte i delningen. Delningen omfattar inte heller tillgångar som aktier, andra värdepapper, bankmedel, bilar, båtar eller fritidshus.

Kan avtalas bort

Sambolagen kan avtalas bort. Samborna kan med bindande verkan komma överens om att någon delning inte ska ske när

samboförhållandet upphör. Sådana avtal ska ske skriftligen, men behöver inte bevitnas och inte heller registreras hos någon myndighet. Så här kan det se ut:

Härmed avtalar vi, Stina Svensson 888888-8888, och Pelle Persson 666666-6666, båda med adress Lyckostigen 6, 122 22 Stockholm, att reglerna om bodelning i lagen om sambos gemensamma bostad inte ska gälla i vårt samboförhållande.

Stockholm 12.12.00.

Stina Svensson

Pelle Persson

Läs mer i artikeln om vad som kan vara viktigt att tänka på när det gäller sambolagen.

Ingen arvsrätt

Någon arvsrätt mellan sambor finns inte. Vill samborna tillgodose den efterlevandes ekonomiska intressen på ett mer långsiktigt sätt än sambolagen medger, måste detta ske i form av ett testamente.

Giftermål?

Om man, som sambor, vill att ett heltäckande juridiskt system ska tillämpas på egendomsförhållandet, har man egentligen bara ett alternativ, nämligen att gifta sig. Först och enbart genom vigsel blir alla regler i äktenskapsbalken tillämpliga.

REDAKTION

Blomsterfondens TIDNING.
För hyresgäster och anställda på Blomsterfonden och alla andra som är intresserade av Blomsterfondens idé och verksamhet.

Adress:

Blomsterfonden
Svalnäs Allé 4
Box 114
182 05 Djursholm
Tel: 08-622 08 60
Fax: 08-622 08 72
e-post: moniqua.lovegard@blomsterfonden.se
Internet:
www.blomsterfonden.se

Ansvarig utgivare:

VD Sven Erik Peterson
Tel: 08-622 08 61
sven-erik.peterson@blomsterfonden.se

Produktion:

Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Tryckcentrum



» CITATET

»Vad jag älskar med det motsatta könet är att det är så motsatt.«

Dorothy Parker

Alla reportage och artiklar i Tidningen är skrivna av Gabriella Signäs om inte annat anges.

Liseberg – 50-talets pärla



Entrén till Liseberg på Annebodavägen 23-25. Sammanlagt 345 lägenheter. Mycket välkommen!

I vår serie presentationer av de olika blomstergårdarna har turen nu kommit till Liseberg. Husen byggdes på 50-talet och nu sker en upprustning av bl a sjukhemsboendet.

Under 30- och 40-talen var behovet av bostäder för äldre fortsatt stort och i mitten av 40-talet startade diskussionerna om att bygga äldrebostäder i det natursköna området i norra Liseberg. På samma sätt som när det gällde Rödbergsområdet och Ringvägen, erbjöd staden marken och bygget kunde börja. Planerna innehöll från början 700 bostäder, men man beslöt att i en första etapp bygga 260.

Beskyddarinnan inviger

1958 invigde drottning Louise, som då var Blomsterfondens beskyddarinna, den nya blomstergården Liseberg. Blomsterfonden kunde nu erbjuda en del av de tusentals som stod i kö, en liten men modern lägenhet i ett trevligt område. Det färdiga Liseberg

hade 263 bostäder, varav drygt 230 enrumslägenheter och resten tvårummare. Den speciella sjukhemsavdelningen innehöll 50 platser. Byggnationen av Liseberg underlättades betydligt genom generösa donationer.

Små enheter för ökad trivsel

Idag har Liseberg 345 lägenheter, 66 sjukhemsplatser och 31 platser i gruppboendet för dementa.

– Vi har ett jättefint sjukhem och gruppboende, säger värdinnan Stina Kujala. Enheterna är små med sex-sju boende. De båda boendeformerna är inredda på samma sätt, med möbler som påminner om hemmiljö. Det är en trygghet för de boende om man behöver flytta från den egna lägenheten till sjukhemmet eller gruppboendet.

För sjukhemmets räkning finns läkare tillgänglig två gånger i veckan och för gruppboende kommer husläkaren en gång i veckan. Sköterska och jourläkartjänst finns tillgängliga dygnet runt.

Höjd standard

Liseberg genomgår för tillfället en renovering. En del avslutades i juni i år och resten av ombyggnaden beräknas vara

avslutad inom 1–1,1/2 år.

– Då kommer alla rum på sjukhemsavdelningen att ha fått en rejäl standardhöjning; alla rum får till exempel stora badrum, så stora att man kan få in en säng, fortsätter Stina Kujala.

Vi kommer även att bygga om så att vi får fler större lägenheter i äldreboendet. Det finns en stor efterfrågan på det.

Restaurangen viktig

Något av det första som möter en när man kommer till blomstergården Liseberg är den trevliga restaurangen. Här blandas utifrån kommande lunchgäster med boende på Blomsterfonden. Lokalen är ljus och trevlig och här kan man avnjuta dagens rätt eller à la carte-rätter och ett glas vin därtill.

– Restaurangen är mycket viktig. Många av de boende kommer ner varje dag, för maten och för sällskapet. Vill man, kan man ta med sig maten hem.

Hyresgäst i 40 år

En hyresgäst som äter varje dag i restaurangen är Lilly Carlsson. Hon har bott i egen lägenhet på Liseberg sedan 1960.

– Sen äter jag bara något lätt på kvällen. Man gör ju inte av med så mycket energi när man är så gammal som jag, ler Lilly som snart fyller 95 år. Jag trivs jättebra här på Liseberg. Ibland går jag ner till hobbyverksamheten och dricker kaffe. Min syn är tyvärr så dålig att jag inte kan





Lilly Carlsson har bott på Liseberg i 40 år.



Nya sjukhemmet på Liseberg byggs 1971.

handarbete längre, säger Lilly och visar på fantastiska tidigare näversömshandarbeten, i sin lägenhet.

Lilly bodde i Liseberg även innan hon flyttade in på Blomsterfonden. Hon har dokumenterat området och dess historia och hennes forskning finns att läsa på Lisebergs bibliotek.

Aktiva boende...

På Liseberg, såväl som på Blomsterfondens andra blomstergårdar, bor aktiva äldre. Här anordnas t ex kräftskiva, gäs-middag, maskerad och caféträffar med kortspel, dart mm. Man kan också spela boule, gå i studiecirkel och delta i resor till bl a Åbo och Åland.

Här finns en intresseförening som representerar de boende och som driver frågor av intresse för alla som bor på Liseberg. Intresseföreningen träffar Stina Kujala en gång i månaden och utbyter synpunkter och information.

Husombuden hälsar nyinflyttade välkomna och hjälper till rätta med praktiska detaljer. Och pratar man om praktiska detaljer kommer man osökt in på Stina och hennes funktion som värdinna.

... och Stina hjälper till

– De boende kan ta kontakt med mig om nästan vad som helst. Kan inte jag hjälpa till, kan jag vidareförmedla en kontakt med någon annan, t ex vår kura-

tor. Stina har telefon- och besökstid mellan 09.00-11.00. Man kan också boka tid om man vill ha ett längre samtal i lugn och ro med Stina på eftermiddagen.

LISEBERG

Adress: Annebodavägen 23-25
125 46 Älvsjö

Telefon: växel 08-727 71 00

Verksamhetschef:

Annika von Axelson

Värdinna: Stina Kujala, telefon- och besökstid kl. 9.00-11.00.

tel 08-727 71 08

Antal lägenheter: 345

(293 ettor, 52 tvåor)

66 sjukhemsplatser,
31 gruppboendeplatser

Långsiktiga mål för rekrytering

Blomsterfonden har en i allt utomordentlig personal. Deras arbete präglas av kunnande, omtanke om våra boende och lojalitet mot Blomsterfonden.

Förra året innebar dock extra stora påfrestningar på deras arbetsdagar. En anledning till det var att rekryteringsläget varit mycket besvärligt för hela branschen, både inom offentlig och privat verksamhet.

Tack till alla!

Blomsterfonden förskonades inte från denna utveckling och antalet vakanser på våra anläggningar var stort. Bristen på personal måste till hög kostnad täckas med tillfälligt inhyrd personal från bemanningsföretag. Trots en tidvis mycket ansträngd arbetssituation utförde personalen sitt arbete på ett föredömligt sätt. Tack alla!

Ny rekryteringsgrupp

Även om det fortfarande råder brist på arbetskraft ser läget något ljusare ut i år. Vi har också gjort ytterligare insatser för att kunna lösa vakanserna. Vår rekryteringsgrupp (se artikel på sid 6) arbetar långsiktigt och målinriktat för en bra personalförsörjning och för att rekrytera personal som motsvarar de olika anläggningarnas behov. Genom gruppens arbete vill vi se till att våra boende får en fortsatt god service och omvårdnad.

Grundsten

Blomsterfonden vill dessutom aktivt medverka till att yrken som är knutna till vård och omsorg ses som de framtidsyrken de är. För trots all modern teknik så är och förblir personalen grundstenen i vårdverksamheten, och därmed i Blomsterfondens.



Loftgångshuset färdiga och inflyttningsklara 1963-64.

Hjärtan som klappar för Blomsterfonden



– Blomsterfonden har ett gott namn och rykte som arbetsgivare. Vi får mycket bra gensvar när vi söker personal, säger Elisabeth Öhrn-Kartal, Blomsterfonden. Och det i tider av arbetskraftsbrist.

Elisabeth började på Blomsterfonden i mars i år och ansvarar för personalrekrytering på Svalnäs och Tallgården. Hon har tidigare erfarenhet från helt andra branscher, flyg och IT, och attraherades bl a av de ideal Blomsterfonden står för.

– Det känns skönt att få arbeta med en verksamhet som har

ett så viktigt innehåll och i en organisation som Blomsterfonden. Jag har känt till Blomsterfonden i nästan hela mitt liv, så det kändes nästan hemvant att börja här, säger Elisabeth. Och jag stormtrivs!

Nya arbetssätt

Under det senaste året har Blomsterfondens rekryteringsarbete fått en delvis ny inriktning. Anledningen är uppenbar; läget på arbetsmarknaden har blivit ett helt annat än det var för bara ett år sedan.

– Nu är det stor konkurrens om arbetskraften och vi kände att vi måste lägga om rekryteringsarbetet genom att söka delvis nya arbetssätt. Tidigare skötes rekryteringen av respektive anläggning och behoven kunde variera mycket mellan anläggningarna.

Verksamhetscheferna var också tvungna att prioritera mellan den dagliga verksamheten och rekryteringsverksamheten, som ju tar mycket tid i anspråk. Detta gjorde att det var svårt att se helheten för verksamheten inom Blomsterfonden.

Rekryteringsgrupper ser helheten

Nu arbetar en speciell rekryteringsgrupp med alla anläggningars behov av personal.

– Det gör att vi kan ha en mycket bättre överblick över Blomsterfondens totala personalsituationen, fortsätter Elisabeth. Verksamhetscheferna måste få avlastning för att kunna koncentrera sig på utvecklingen för sin anläggning. På Liseberg och Svalnäs/Tallgården finns en rekryteringsansvarig som tar hand om själva rekryteringsprocessen och presenterar sedan ett antal lämpliga kandidater till respektive anläggning som då slutgiltigt tar beslut om anställning.

Blomsterfonden arbetar hela tiden för att varje anläggning ska få en bra sammansättning av personal med rätt kompetens, utbildning, ålder och andra faktorer som gör att de boende får den bästa servicen och omsorgen.

Stort intresse

Blomsterfonden har ett gott namn.

– När vi annonserar eller är ute och berättat om Blomsterfonden, får vi ett mycket gott gensvar. Många skickar in en intresseanmälan för eventuella lediga tjänster i framtiden.

Det finns flera faktorer som attraherar presumtiva anställda, t ex att Blomsterfonden är en ideell förening som drivs utan vinstintresse och att vi är en väl etablerad organisation med lång

tradition och erfarenhet av äldrevård och äldreomsorg. Vi erbjuder också kompetensutveckling och vidareutbildning för vår personal. Lönemässigt ligger vi också bra till.

Med hjärta för Blomsterfonden

På frågan om bemanningsföretagens roll svarar Elisabeth att det allra bästa är att ha egen anställd personal.

– Bemanningföretagen kan temporärt lösa personalvakanser, men vi vill helst ha egen personal vars hjärta klappar för Blomsterfonden, säger hon. Vi har däremot anställt några av dem som kommit till oss från bemanningföretagen. Det får man räkna som ett gott betyg...

Samma service på sommaren

Efter jul börjar planeringen för sommaren, som ju är den stora semesterperioden. Men Elisabeth hoppas att den nya inriktningen i rekryteringsarbetet ska ge resultat:

– Nu kan vi äntligen ligga ett steg före i planeringen och vi har bättre möjligheter att se till att våra boende får samma goda service och omvårdnad under sommarmånaderna som under resten av året.

Bli stjärnfotograf på Lucia!



Julen närmar sig med stormsteg. Men först är det lucia och vi samlas i vintermörkret med doftande kaffe och dignande kakfat för att fira Ljusets drottning. Det vill vi få på bild!

Lucia firas på olika sätt runt om på våra blomstergårdar. Ibland bjuds skolbarn in och ibland är det de boende som är ljusets drottning/-ar. Tidningen skulle gärna vilja dokumentera firandet och nu ber vi om er hjälp.

Engångskameror kommer att finnas hos värdinnorna och sen är det bara för luciafirarna att själva ta bilder på lucior, nissar, deltagare, lussebullar, kaffedrickning osv.

Resultatet kommer naturligtvis att publiceras här i Blomsterfondens Tidning. Väl mött på lucia!

Luciafirande på Ringvägen någon gång på 50-talet.

På gastronomiska höjder

Det var en gång tre bröder från belgiska Liège som gav sig iväg till ett nytt land. En dag i maj år 1900 stiger de iland på kajen i Malmö. Trots årstiden drabbades Malmö just den dagen av en snöstorm, så två av bröderna tog nästa båt tillbaka. Så var det bara en broder kvar.

20 år senare har unge Monsieur Sprimont gift sig och fått sex söner. På ett fotografi står den stolte fadern med sina söner klädda i fina vita sjömanskostymer. Längst till höger står den yngste sonen, Frank. Det är honom denna artikeln handlar om.

Dataentusiast

Frank Sprimont bor idag tillsammans med sin hustru Rut i en trevlig lägenhet på Svalnäs. I sovrummet har Frank inrett en arbetsplats för datorn. Härifrån korresponderar han, via e-post, med barn, barnbarn och barnbarns barn och här njuter han av att arbeta med sin imponerande matdatabas, i vilken han har samlat en stor del av sitt restaurangkunnande. Men låt oss börja från början.

Operakällaren

Som ung gick Frank på sjön och utbildade sig till kock. I början av 40-talet slog sig paret Sprimont ner i Stockholm och Frank började som andre kock på anrika Operakällaren. Lönen var 150 kronor i månaden, arbetet hårt och slitsamt vid öppna kolspisar, men här utvecklade Frank sina kunskaper i gastronomins underbara värld. Frank skrattar vid minnet av den hårde köksmästaren som alltid ville att kockarna skulle vissla när de skulle hämta ut sprit eller vin till matlagningen.

– Vi kockar hällde själva upp det från flaskor utanför köksmästarhytten och han visste ju att vi inte kunde dricka och vissla samtidigt!

Tre månader blev ett år

Efter ett par år lockade sjön igen och Frank mönstrade på ett lejdfartyg till Argentina för tre månader. Men omständigheterna förändrades och de tre måna-

En plats som Frank Sprimont är väl bekant med. En dikt om dagen sedan tio år.



Även kontakten med sönerna när de är utomlands sker via E-post.

derna blev till ett år.

– Det var hemskt. Vi var ju nygifta, Rut och jag, när jag åkte och Rut väntade vår förste son.

Men trots den ofrivilliga bortvaron hemifrån blev detta en glansperiod för Frank. Kombinationen av kunskaperna från Operakällaren och Sydamerikas fantastiska råvaror, resulterade i superba middagar ombord på fartyget.

– Jag köpte ankor som var uppfödda på majs och grädde, argentinsk biff för 75 öre kilot, humrar från kusten utanför Chile och skogsfågel från Cordoba.

Chief Steward jorden runt

Efter avklarad rekryt i Sverige lockade vägorna åter. Denna gång bar det av mot bl a Fjärran Östern och runt Cap Horn ett antal gånger. Som Chief Steward hade Frank ansvar för alla inköp, för matlagning och serve-

ring. Och eftersom man representerade mycket ombord, fick Frank tillfälle att föra många och prominenta gäster till nya gastronomiska höjder.

Under en tid följde även Rut och den yngste sonen med.

– Det var underbart att ha dem med; det var en av de bästa perioderna i vårt liv, säger Frank.

Konsult i köksplanering

Via ytterligare karriärer som sk water clerk hos en skeppshandlare i Göteborg och försäljningschef för ett amerikanskt köksmaskinsföretag, beslutade sig Frank för att bli egen företagare och startade Storköksplanering AB i början av 60-talet. Företaget blev ett perfekt sätt att förvalta och använda all den kunskap och erfarenhet som Frank fått under sina resor och åren inom restaurangbranschen och försäljning.

Men alla år på hårda golv, i trånga utrymmen, med jäkt och stress, gjorde sig påmind. Vid 60 års ålder pensionerade sig Frank. Nu njuter han och Rut av livet i sin trevliga lägenhet på Svalnäs.

Diktare likaså

Men tro inte att tiden (eller paret Sprimont) står stilla. Frank skriver, sedan 10 år tillbaka en dikt varje dag, han skriver slogans för olika företag, han utvecklar sin matdatabas och kommunicerar via e-post. När han inte lagar mat, förstås.

Tidningens utsända fick den stora äran att, efter avslutad intervju, avnjuta en underbar kantarellsmörgås omgiven av finskurna grönsaker med vinegrettesås, ackompanjerad av ett utsökt vitt vin, följd av glass och björnbär. Det finns bara ett sätt att uttrycka det: »Mes compliments, chef Sprimont« .

LEVER PÅ JYLLAND
VID GRENBRITNING
BLOMSTERFONDEN HAR EN EGEN SÅDAN

SA-MISK FJÄLLBÄCK
LED-DE ÖS-TERUT
KANSKE AV PEKING-TYP

JOKK
UNU
TSAR
ANKA
DRA
TRO
LÄTER
STRATEG
PARIA
ASKAR
SJÖ
URD
SESS
SPÄNST
ORÄTA
LLVARON

STJÄLA PÅ DET VISET
DEN KÄN VÄRA EN HÄST
FORM AV VÄRA KÄN BLI EN SOLROS
BE-RÖM
LÄVER ÖKON-VENTIONELLT
SA TILL
KORT KVINNO-TI-TEL
BYTA OM
HON FICK IDEN TILL BLOMSTERFONDEN RÅD SOM VÄNTAR
DE ÄR PÅ BENEN
VEN

RÄKENSKAP
BUTELJ
MIM
TILL
JAH
ÄR
BRA
L
BOHEM
MANADE
FRINTRESSE
RNASALT
ÖMSA
ALMA
KNÄNA
ÖPERSPEKTIV

ÄMNES-AMNE
D
FRAG-MENT
IS-LÄNSK SÄG-MAN
GÖR MAN MED SÄG
AN-VÄND-BAR LOKAL

SLUT-ORD
KÄN LOVDOR VÄRA
S
L
A
R
T
FÖRE-TAGS-SAM-MAN-SLUT-NING TYG
FÖR-BUDS-GLOSSA
KOMAT ÄLDERS-BETECK-NING
SLÄK-TING
LEVE-RERAR SMÅTT?
M
DÄRE
TOK
AVKOPPLING
IRIS
FÖRENING
LAOS
MUS
GESPÄNST
REEL
PÅTILLVARON

STAP-PEL
LED-FÖR-ÄND-RING
SLÄ-PA
D
DROTT-NING-NAMN
HAR RELIGIÖS BRUKAR BARNIS BYXOR
HÖRS
STRATEG
HÖR IN-PE TILL ÖVER-KASTEN
DÄR FINNS TAJ MAHAL
DÖSOR
UNDEN
SKOES-LUDD
NORNA
VADAR-VÄGEL
VILL VÄNNER MEDER
STÄP
KORT MEDHJÄL-PARE
EN AV SJU INRE KANAL
KORSSTÄLLNING I SPRÅKET
VALUTA
KRAM-DJUR
ATLANT-PAKTEN VATTEN-VÄXT
KRÄVS FÖR GOD SÖMN
KÄND PUGI-LIST STÄTER
STÄLL-DES I UTSIKT
AN-MÄRK-NING
HOME-ROS-VERK

Förra numrets vinnare!

Här är lösningen på korsordet i TIDNINGEN nr 2. Vi fick lika många lösningar som vanligt och de allra flesta var rätt. Vi har dragit fyra vinnare som vi skickar matkuponger till. Grattis!

- 1:a pris Margit & Olle Källman, Bandhagen
- 2:a pris Ove Stern, Solna
- 3:e pris Margit Nilsson, Hägersten
- 4:e pris Bertil & Ulla Lenell, Stockholm

Korsordstävling.

Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast den 31 januari 2001. Adress: Blomsterfonden Tidningen, Box 114, 182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med matkuponger i våra restauranger i Svalnäs och Liseberg. 1:a pris är 4 st matkuponger. 2:a pris 3 st matkuponger. 3:e pris 2 st matkuponger. 4:e pris 1 matkupong.

NAMN _____

ADRESS _____

POSTADRESS _____

TELEFON _____

UTE-PLATS
MADRAS-TÖS
FYRA
MISS-TÄNK
MÄTT PÅ HASTIG-HET
SLÄNGA
FÖR MYCKET GOTT-GÖR

TEMPERERAT SKAL-LAT
FAKTSK INKOMST BRUTAL
2000
VÄRDAD RASK
SÄGS MAN GÖRA NÄR MAN TAR OM

ÄLDRE VITS-ORD
RÄGG
ÄMBETS-VERK ELLER MÖBEL
LAWREN-CIUM EFTER ALFA
TÅG FLÖD I ENG-LAND
STAPEL KORT MEDHJÄL-PARE
EN AV SJU INRE KANAL
HAN KAN BO I TALLINN LAPP

SAN-NINGS-ENLIG TON
RYCKA UPP GRÄS
VÄRDE-RAS ED-A-MER
KONSTNÄR-LIGT SVEP
ÖKAT FARTEN
KÖRN-SNÖ SÄG-O-TANT
ÖYNING
GAGN
LISA
SÄTTA IN EN MÖT-STÖT
GER NE-DERBÖRD
AVSLAG
STAPEL KORT MEDHJÄL-PARE
EN AV SJU INRE KANAL

BRUKAR METKROK UNDER KÖPP
DÅ BILDADES BLOMSTER-FONDEN
KOBRO-R UNION
LEDDER RYSSAR FRÅN CENTRUM
BRITTISK SÄGOKUNG
MODERN SAME-GRUPP
GER TRÄ-SKOTRÄ MUSAN-TAL
ÄR INTE GENA HÄST-KRAKE
HAN KAN BO I TALLINN LAPP

TRO-VÄRDIG
KAN STA FRAM-FÖR KAND
HÅLL
LITET BAND
SÄLT UT
SOLGUD
BÖR FRÖN
GAM-MAL PÅLAGA
KNÄ
TRÄD EN PICK-FORD
ATLANT-PAKTEN VATTEN-VÄXT
KRÄVS FÖR GOD SÖMN
KÄND PUGI-LIST STÄTER
STÄLL-DES I UTSIKT
AN-MÄRK-NING
HOME-ROS-VERK

HORN-BÄRAN-DE IDISS-LARE
AN-MÄRK-NING
HOME-ROS-VERK
RABIAT
DONERA PÅ ENTRÉ-DÖRR
RYMD-FAR-KOSTY TJUTIT
KNÄ
TRÄD EN PICK-FORD
ATLANT-PAKTEN VATTEN-VÄXT
KRÄVS FÖR GOD SÖMN
KÄND PUGI-LIST STÄTER
STÄLL-DES I UTSIKT
AN-MÄRK-NING
HOME-ROS-VERK
RYSK TURK
SLÄPA
DET KÄN MAN SE I VED
AMB